



**gemeente
Schiedam**

Wijkcentrum De Erker

Ontmoeten



1. Kun je kort iets vertellen over de betekenis / herkomst van jullie naam?

Het gebouw is 33 jaar geleden gebouwd; toen is onder wijkbewoners een prijsvraag uitgeschreven voor een naam. En 'De Erker' heeft gewonnen. Als je er voor staat, lijkt het ook op een erker. En de vele ramen in het pand bieden een mooi uitzicht op de wijk en omgekeerd op alles wat er binnen gebeurt.

2. Wat doen jullie in Schiedam?

Als stichting zijn we nu (2018) bijna vijf jaar bezig. De Erker brengt wijkbewoners en groepen mensen bij elkaar, elk dag in de week, van acht uur 's ochtends tot middernacht. Allerlei organisaties huren bij ons, tegen een sociaal of tegen een commercieel tarief, ruimte voor hun vaak wijkgerichte activiteiten. Van taalcursussen tot dansen, van vergaderen tot handwerken. Zelf organiseert De Erker het inmiddels alom bekende Shanty-festival, vier weekenden waarin het publiek de koren jureert. Een andere traditie is het diner-dansant op Eerste Kerstdag, waarvoor we mensen met een kleine beurs persoonlijk uitnodigen. Er is elke maand een dansavond voor senioren en vier keer per jaar bieden we een podium voor Erkerpop. Alles wat we zelf organiseren is gratis..

3. Waar zijn jullie goed in?

We zijn van de wijk en worden in de lucht gehouden door wijkbewoners, dat is onze kracht en simpel gezegd ons bestaansrecht. Een 'harde kern' van 15 inwoners houdt hier de tent draaiend, in totaal zijn er 52 vrijwilligers. Voor organisaties is het natuurlijk fijn dat we ruimtes hebben waar ze terecht kunnen, maar we zijn er in de eerste plaats voor de wijk – en dan ook echt iedereen in de wijk. Soms vieren wijkbewoners hun verjaardag hier, tegen een vriendenprijs. Dat houdt de drempel laag. Ook Schiedammers buiten West weten ons inmiddels te vinden.

4. Hoe kunnen andere organisaties jullie activiteiten/dienstverlening aanvullen of versterken?

Door gebruik te maken van onze faciliteiten en mee te (durven!) denken over nieuwe, verbindende activiteiten. Wij pakken de kansen zelf ook uit de lucht en proberen er dan iets van te maken. We zeggen dan vaak: 'we doen maar wat', maar het lukt ons wel vaak om er iets van te maken. We laten zien dat het mogelijk is om met beperkte financiële middelen een 'wijkhuis' te exploiteren. Daar zijn dan wel heel veel gemotiveerde wijkbewoners voor nodig – en die hebben we hier in De Erker.

5. Hoe komen jullie te weten of jullie 'de goede dingen' doen voor Schiedammers?

De beste graadmeter is de bezetting: we zitten elke dag vrijwel vol. Het betekent dat De Erker daadwerkelijk in een behoefte van de wijk en de inwoners voorziet.

6. Hoeveel mensen bereiken jullie met activiteiten?

De laatste telling (juni 2018) kwam uit op 1700 bezoekers. Van het duo waarvan de een de ander Nederlands leert, tot 100 bezoekers bij de maandelijkse bingo. En 200 liefhebbers bij ons eigen jaarlijkse Shantifestival.

7. Hoe bereiken jullie de Schiedammers voor wie jullie de activiteiten organiseren?

We flyeren regelmatig, dan weer hier dan weer daar, direct in de brievenbus en alleen in West. We hebben onze website, zitten op Facebook en verder gebruiken we elk gratis (!) middel om wijkbewoners over De Erker te informeren.

Wijkcentrum De Erker

Adres: Jan van Avennesstraat 32, 3117 PR Schiedam
Contact: Harry Visser / Johan Grijsen
E-mail: info@wijkcentrumdeerker.nl
Tel: 010 – 426 77 67
Website: www.wijkcentrumdeerker.nl
Omvang: 3 betaalde krachten, 60 uur